

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Leiding geven betekent: dienen. Een kampleider is bereid zijn eigen comfort op te offeren voor dat van de deelnemers en zijn teamleden. Het is ontzettend belangrijk dat de teamleden goed met elkaar blijven communiceren.

ALGEMEEN

- Wees te allen tijde een voorbeeld: in woord en daad (houding).
- Weet dat je op die manier al de uitstraling hebt van een christen en een getuige bent.
- Behandel en spreek deelnemers op een correcte liefdevolle manier aan en toe.
- Er voor ze ZIJN: moedig deelnemers aan, complimenteer ze, ga in gesprek met ze en kijk naar ze met de bewogenheid en de ogen en het hart van Jezus.

Jouw voorbeeldgedrag, uitstraling, liefde en enthousiasme richting deelnemers zullen kinderen aan het denken gaan zetten en/of raken.

TEN OPZICHTE VAN DEELNEMERS

Groepsleiding zijn is een fantastische uitdaging, maar ook een stevige verantwoordelijkheid. Je bent een soort van vervangende ouder, je moet kunnen functioneren in een team en daarnaast vertegenwoordig je Geloofshelden en wat belangrijker is, God zelf.

Een groepsleider:

- Is (mede)verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van zijn/haar deelnemers.
- Leidt (mede) stille tijd en is alert op mogelijkheden voor geestelijke vorming.
- Doet enthousiast mee met het programma en voert zijn/haar taken uit.
- Ziet er actief op toe dat kampafspraken nageleefd worden.
- Stelt het groepsbelang en het belang van de deelnemers boven zijn/haar eigen belang.
- Is zuiver in zijn/haar omgang met deelnemers en staf van het andere geslacht.
- Is geen leider om populair gevonden te worden: wees jezelf, puur en echt.
- Is rechtvaardig en treedt op als het nodig is (gebruik geen woorden, gebaren of handelingen waar je spijt van krijgt).

TEN OPZICHTE VAN OUDERS/VERZORGERS

We vinden het belangrijk dat het contact met ouders goed verloopt. Ze vertrouwen immers hun kinderen aan ons toe. We vragen daarom het volgende:

- Wees representatief in je contact met de ouders. Je bent ons visitekaartje.
- Wees beschikbaar wanneer ouders er zijn om vragen te beantwoorden en te vertellen hoe het gegaan is.
- Wees positief. Je hoeft geen onwaarheden te vertellen om toch positief te kunnen zijn.
- Wees eerlijk. Je kunt best aangeven wanneer iets moeilijk ging of wanneer je je zorgen over iets maakt.

TEN OPZICHTE VAN COLLEGA LEIDING

- Als team vorm je altijd een eenheid naar de deelnemers toe. Spreek dus ook met één mond (elkaar niet afvallen in het bijzijn van deelnemers)
- Je spreekt, in overeenstemming met Mattheüs 18, meningsverschillen met andere leiding zo snel mogelijk uit.
- Je voelt je niet te groot om hulp te vragen en suggesties aan te nemen van andere groepsleiders en/of hoofdleiding.
- Je spreekt met respect over andere groepsleiders en de hoofdleiding.

TEN OPZICHTE VAN GELOOFSHELDEN

Als groepsleider ben je 'in dienst' van Geloofshelden. Ter bevordering van de samenwerking vragen we je onderstaande punten in acht te nemen.

- Gewilligheid om je te onderwerpen aan de hoofdleiding en manager sportkampen en je te houden aan gemaakte afspraken. We staan altijd open voor suggesties en verbeteringen en streven een open communicatie na.
- Kennis van een stukje geschiedenis, onze bediening en respect voor onze waarden (we hoeven het niet over alles eens te zijn om aan het zelfde doel te werken)
- * God is de Schepper van alles.
- * De Bijbel, Gods Woord, is van kافت tot kافت de waarheid.
- * God sloot een eeuwig verbond met Israel. Wij zijn ge-ent op onze Joodse broeders en zusters.
- * Jezus is gekruisigd, begraven en opgestaan, waardoor hij onze persoonlijke redder en verlosser is.
- * Jezus ging voor ons terug naar de hemel, zodat Hij door middel van de Heilige Geest in het hart van iedere gelovige kan wonen.
- * De Heilige Geest helpt ons te (groeien in het) getuigen in woord en daad van de liefde van Jezus.
- * De Heilige Geest helpt ons een ieder te respecteren, ongeacht zijn achtergrond, afkomst en/of overtuiging.
- * God heeft talenten gegeven, waaronder het talent om te sporten. Talenten zijn bedoeld om tot eer van Hem, en niet tot eer van onszelf, te gebruiken.
- * Door af te sterven aan onszelf, leren we dat God in alles, dus ook op sportgebied, op de 1e plaats hoort te staan.
- * De naam Geloofshelden of de naam en/of prestaties van de sporter zijn voor ons en God niet belangrijk.
- * Totdat Jezus terugkomt zullen we strijden en volharden voor Zijn Koninkrijk
- * We zijn niet Geloofshelden van ons zelf, maar in Jezus Christus: het doel is om af te sterven aan onszelf en God in ons leven in alles op 1 te zetten, we leven voor Hem (zie de tekst in de medaille van het logo: Johannes 12:24)
- * Ga geen discussies aan over doop, etc.

REGELS

CONTACT

Ter bescherming van zowel de deelnemers als de leiding zijn er door Geloofshelden drie belangrijke voorwaarden gesteld aan de contacten tussen teamleden en deelnemers. Deze regels zijn ook van toepassing op gastsprekers of -trainers en andere personen die tijdens de week een bezoek brengen aan het kamp:

- Een leider zondert zich nooit af met een deelnemer (oftewel: in het zicht blijven).
- Als het vanwege het karakter van het gesprek gewenst is een deelnemer apart te nemen, gebeurt dat altijd in aanwezigheid van een tweede teamlid.
- Minimaal één teamlid moet van hetzelfde geslacht zijn als de deelnemer waarmee het individuele gesprek wordt gevoerd.

ORDE

- Deelnemers zijn tijdens de dag en 's avonds niet op of in de buurt van hun kamer. Minder troep, minder onrust en meer sfeer/gezelligheid.
- Deelnemers (en leiders) lopen altijd op schoenen of slippers.
- Deelnemers (en leiders) komen niet in de keuken tenzij anders aangegeven.
- Deelnemers blijven op het terrein tenzij anders aangegeven.

- Bij een activiteit met auto's/busjes draagt iedereen een gordel en rijden chauffeurs correct en als groep.

GELUID EN MOBIEL

Deelnemers mogen geen radio's, gettoblaster, discman, mp3-spelers, etc. meenemen. Ook een mobiel is niet toegestaan. Voor de oudere groepen is dat al niet meer mogelijk. We hanteren sowieso de regel: de mobiel blijft op de kamer.

Voor de leiding geldt dit niet, maar ook voor hen zijn er wel grenzen/regels.

ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Onderstaande overtredingen zijn absoluut niet toegestaan voor deelnemers en leiders en hebben voor iedereen dezelfde consequenties:

- Alcoholgebruik
 - Roken
 - Drugs
 - Diefstal
 - Doelbewuste vernieling
 - Gewelddadig gedrag: het doelbewust een ander persoon of object schade toebrengen.
 - Seksuele intimiteiten: het zitten aan elkaars geslachtsdelen; het zitten aan billen en borsten; tongzoenen; seksuele intimidatie in woord en daad etc.
 - Structurele verstoring van de orde: vaak brutaal zijn; niet mee willen doen met activiteiten; doelbewust vaker regels overtreden; herhaaldelijk intimideren van medekampgenoten of leiding etc.
 - Weglopen: het bewust verlaten van het terrein, activiteit op momenten dat dit niet is toegestaan.
- Het principe van samen uit, samen thuis.

KLEDING

We willen je vragen om op je kleding te letten die je in je tas / koffer stopt. Omdat de mode de laatste jaren steeds bloter wordt en we van mening zijn dat dit een negatieve invloed heeft op het denken en het gedrag van kinderen en tieners hanteren we onderstaande regels:

- kleding mag niet aanstootgevend zijn in de vorm van spottende, satanische teksten;
- kinderen, tieners en leiding mogen geen seksueel prikkelende kleding dragen, dit ter beoordeling van de teamleiding.

SOCIALE MEDIA

- Tijdens de kampweek mogen er geen foto's en filmpjes op social media geplaatst worden.
- Na afloop van het kamp worden de foto's door een leider op de site van Geloofshelden geplaatst.
- We verwachten van leiders terughoudendheid in het plaatsen van foto's op een eigen FB-pagina. Wanneer je dit toch graag wil: plaats dan alleen foto's die op de website van Geloofshelden staan.